

Lieve God

Heer u bent in mijn gedachten,
veel momenten elke dag.
Als ik het zelf niet meer weet,
bezorgt U me weer een lach.

Ik probeer het goed te doen,
maar U houdt altijd van mij.
Ik hoef het niet te verdienen,
U zette mijn ziel vrij.

Ik hoef alleen te vragen,
om vergeving voor mijn zonden.
U kent mij helemaal
en kan mij altijd doorgronden.

Soms vraag ik me af
of ik wel een goede christen ben.
Ik voel me zo onwaardig,
maar ben nog steeds Uw grote fan.

Ik houd heel veel van U,
ja meer dan ik kan zeggen.
Maar U houdt nog meer van mij,
het is niet uit te leggen.

Ik kan bijna niet wachten
om U te ontmoeten.
Wanneer ik naar de hemel ga,
wacht U om mij te begroeten.

U bent zo ontzettend groot
en ik ben zo ontzettend klein.
Voor U moet ik dan toch
bijna onzichtbaar zijn.

Maar dat is niet het geval,
U ziet mij altijd.
Oh ik houd zoveel van U,
ik wil U echt nooit kwijt.

Wilt U mij vergeven
als ik weer eens ben afgeleid.
Gelukkig dankzij Uw offer,
is er niets wat mij meer scheidt,

Van Uw liefde en uw trouw,
van Uw schoonheid en Uw pracht.
Heer aan U is alle eer
en aan U is alle macht.

Ik wil U eren en aanbidden,
elk moment van de dag.
Ik voel me zo gezegend
dat ik U kennen mag.

Dat ik ben opgegroeid,
voorgelezen uit Uw woord.
Zodat mijn hart heel vroeg,
van Uw redding had gehoord.

Ik zou niet weten wat ik zou
moeten, als ik U niet had.
U bent mijn Hoop en mijn
Redding, mijn allergrootste Schat.

Uw liefde is veel meer waard,
dan aardse schatten en dan goud.
Ik kan totaal niet snappen,
waarom U zoveel van mij houdt.

Ik weet alleen dat het zo is,
Vader U bent zo verheven.
Nu wil ik u nog danken,
voor alles wat U heeft gegeven.

De bloemen en de bomen,
dieren, lucht en de muziek.
Familie, vrienden, mensen,
allemaal anders en uniek.

En zoveel mooier nog dan dit,
is de hemel, bij U.
Ik verlang zo naar die plek,
elk moment, ja continu.

Mijn hoop is daar gevestigd,
en ik sta echt te springen.
Om een eeuwigheid voor U,
te mogen dansen, mogen zingen.

Samen met de engelen,
geef ik U dan alle eer.
Ik verlang om bij U te zijn.
Steeds meer en meer en meer.

Ik zou U nog zoveel kunnen zeggen.
Maar het einde dat komt nu.
Ik wil U alleen nog vertellen:
"God, ik hou van U"

Liefs Chefira