

Mijn beste Vriend.

Jezus is mijn beste vriend,
had ik je dat al verteld?
Hij is voor mij gestorven
en is mijn allergrootste Held.

Hij houdt heel veel van mij,
en Hij is altijd trouw.
En of je nou gelooft of niet,
Hij houdt net zo veel van jou.

De mens van nature
kiest vaak voor het kwaad.
Maar God had een plan,
nee het was nog niet te laat.

Hij zond z'n eigen Zoon,
die voor onze zonden leed.
Soms vraag ik me wel af,
waarom God dit deed.

Jezus kwam hier wel op aarde,
en Hij was redelijk gewoon.
Maar God hield natuurlijk ontzettend veel,
van Zijn enig eigen Zoon

Jezus deed nooit iets kwaad,
nee Hij was altijd goed.
En toen nam Hij onze zonden,
om ons te wassen in Zijn bloed.

Hij houdt zóveel van ons,
dat Hij zijn bloed voor ons vergiet.
Hij had zo engelen kunnen roepen,
maar nee, dat deed Hij niet.

Hij onderging de pijn,
opdat Hij ons redden zou.
Hij deed dit voor mij
en Hij deed dit ook voor jou.

Voor iedereen stierf Hij,
ja gaf Hij z'n leven.
En als het nodig zou zijn,
zou Hij het zo nog eens geven.

Door dit offer van Jezus,
kunnen we bij God zijn.
In de hemel bij Hem
is er nooit meer pijn.

Maak je keus
en wordt ook Zijn vriend.
Hij is voor ieder gestorven,
het hoeft niet worden verdiend.

Geef je leven aan God,
Hij vergeeft je van het kwade.
Je kan het niet verdienen,
daarom is het ook genade.