

Maak je keus!

De wereld is vol pijn en verdriet,
vol tranen en vol droefenis.
Soms voelen we ons alleen
en vergeten we dat God bij ons is.

We focussen ons op het falen
op alles wat er niet toe doet.
Maar als je je focus legt op Jezus,
dan voel je je weer goed.

Want Jezus is de Weg en de
Waarheid en het Leven.
Hij is de Enige,
Die ons rust kan geven.

Hij geeft vrede rust en zegen,
wil om door te gaan.
Toen ik diep zat in het leven,
hielp Hij mij weer om op te staan.

Hij is het mooiste dat ik heb,
mijn Hoop, ja voor altijd.
Ooit zal ik bij Hem komen,
en Hem dienen in eeuwigheid.

Hij is mijn Schepper en mijn Vriend,
mijn Redder en mijn Heer.
Wanneer ik fouten maak,
vergeeft Hij me keer op keer.

Ik gun iedereen Zijn liefde,
dus geef Hem toch je leven.
Al je fouten die je hebt gemaakt,
zal Hij je vergeven.

Je hoeft het alleen maar te vragen,
en je wordt opnieuw geboren.
Je moet ooit je keus gaan maken,
anders gaat je ziel verloren.

Maak alsjeblieft de goede keus
en geef je leven toch aan Hem.
Wandel in Zijn wegen,
en luister naar Zijn stem.

Heel veel mensen zeggen,
dat ze teveel hebben meegemaakt.
Dat God er niks aan deed
en ze hun geloof zijn kwijtgeraakt.

Ze geloven niet in een God,
want er is toch zoveel kwaad.
Ze geven Hem wel de schuld,
maar geloven niet dat Hij bestaat.

Deze dingen zijn geen excuus
om geen keus te hoeven maken.
Er is heel weinig tijd,
dus we moeten blijven waken.

Mensen val toch niet in slaap
zeg niet dat God niet bestaat,
In het hof van Eden,
koos de mens zelf toch voor het kwaad.

Als je teveel hebt meegemaakt
en de tranen blijven stromen.
Is het dan niet geweldig
als je in de hemel zou komen.

Daar is geen verdriet,
geen onrecht en geen pijn.
Maar dan moet je wel
door Jezus schoongewassen zijn.

Dus houd op met excuus te maken,
en je keuze uit te stellen.
Jezus komt spoedig terug,
we kunnen af gaan tellen.

Het kwaad groeit in de wereld,
daarmee komt mijn hoop steeds dichterbij.
maar als je geen keuze maakt voor Jezus,
dan ben je er niet bij.

Na de opname zal een tijd,
als nooit tevoren beginnen.
En ja Jezus komt terug,
om na zeven jaar te overwinnen.

Denk niet, ik ben een goed mens,
dan kom ik er ook wel.
Zonder Jezus zijn we niks
en kom je in de hel.

Zelfs de allerslechtste mens,
wens ik niet toe daar te belanden.
Een eeuwigheid is lang
om in de hel te branden.

Ik roep nu dus allen op
om een keus voor God te maken.
Wacht toch niet te lang,
dit zijn belangrijke zaken.

Jezus geeft ons hoop, liefde
en een heel nieuw leven.
Zelfs terwijl we het niet verdienen
wil Hij ons vergeven.

Hij vergeeft ons onze zonden
en neemt al onze pijn.
Hij geeft de mooiste toekomst,
dat we voor eeuwig bij Hem zijn.

Ik verlang zo naar de dag
dat Hij ons van het aards bestaan bevrijdt.
En ik mag dansen en mag zingen,
voor Hem in eeuwigheid.