

Het is nabij.

De rare tijd waarin we leven,
duurt gelukkig nog maar even.

De wereld is één bende,
vol verdriet, angst en ellende.

Mainstream nieuws is niet meer waar
en maakt mensen angstig voor elkaar.
Corona doet mensen voor elkaar beven,
waar is toch ons geloof gebleven?

Ons geloof en onze roep
gaat uit naar een prik vol met troep.
De prik, die zou redden uit de nood,
brengt verwoesting, pijn en dood.

Maar de waarheid wordt niet bekend,
omdat je dan een wappie bent.
De regering van het land weet de waarheid goed,
het nieuws zal je niks vertellen omdat ze zwijgen moet.

Maar terwijl het kwaad steeds groter groeit
en de mensen worden uitgeroeid.
Wacht ik echter met smart
en groeit de hoop ook in mijn hart.

Dat wij hier niet blijven op aard,
maar voor het ergst worden bewaard.
Al word je ervoor bespot,
stel uw vertrouwen toch in God.

De hoop die mijn hart constant verblijdt,
is dat Jezus ons komt halen in hele korte tijd.
Ik heb mijn hoop in Zijn woord gelegd,
'Zie Ik kom spoedig' is wat Hij heeft gezegd.

Dus verzamel uw schatten niet hier op aard,
waar ze gaan roesten en niet worden bewaard.
Maar verzamel uw schatten in de hemel bij God,
dan hoeft u niet te vrezen voor uw lot.

Mensen alstublieft wordt toch opnieuw geboren,
zonder Jezus kunt u niks en gaat uw ziel verloren.
Houdt stand in uw geloof in deze grote strijd,
Jezus zal overwinnen en regeren voor altijd!