

**“Mijn kind, je bent vergeven.”**

Mijn hart verlangt naar Jezus,  
om dicht bij Hem te zijn.  
Dichtbij Hem is het het mooiste,  
dan voel ik me gewoon fijn.

In Zijn aanwezigheid en vrede,  
die mij vreugde geeft en rust.  
Die al het geschreeuw om mij heen verstilt,  
en de stormen in mij sust.

Jezus is mijn Herder,  
Hem wil ik graag volgen.  
Hij neemt mij in Zijn armen,  
als ik door alles wordt verzwolgen.

Als ik compleet gebroken ben,  
en huilend alles met Hem deel.  
Zelfs dan houdt Hij nog van mij,  
en maakt Hij mijn hart weer heel.

Als ik het niet meer zelf kan doen,  
en ik ben zo ontzettend moe.  
Dan denk ik aan Zijn liefde,  
en ga ik naar Hem toe.

Soms ben ik echter bang,  
om naar Hem toe te gaan.  
Dan voel ik me schuldig en verdrietig,  
omdat ik het niet goed heb gedaan.

Maar Jezus wacht op mij,  
met Zijn armen wijd open.  
Vol geduld en grootse liefde,  
tot ik naar Hem toe kom lopen.

Dan ren ik naar Hem toe,  
en stort me in Zijn armen.  
Dan omhelst Hij me vol troost,  
wat Mijn hart weer kan verwarmen.

Als ik om vergeving vraag,  
voor de fouten in mijn leven.  
Dan kijkt Hij me lachend aan en zegt:  
“Mijn kind, je bent vergeven.”