

### **Een Kind is ons geboren.**

Een Kind is ons geboren,  
geboren in een kleine stal.  
Geboren in een stadje,  
in het herdersdal.

Gelegen in een kribbe,  
slaapt dit Kindje, o, zo fijn.  
Jezus kwam zo nederig,  
kwetsbaar als een baby, ontzettend klein.

Kerst draait voor heel veel mensen,  
alleen om gezelligheid en veel eten.  
Het doet mijn hart veel pijn,  
dat we de betekenis zijn vergeten.

Gezelligheid met familie,  
dat hoort er misschien bij.  
Maar de echte betekenis van kerst,  
maakt mij toch veel meer blij.

Wat kerst voor mij betekent,  
is dat God mij zoveel liefheeft.  
Dat Hij Zijn Eigen Zoon,  
voor mijn redding weggeeft.

De tijd is aangebroken,  
van drukte, shoppen en kabaal.  
Zoveel drukte met de kerst,  
kennen we nog wel het echte verhaal?

Staan we nog wel stil,  
bij waar kerstmis mee begon.  
Wat we eigenlijk altijd vierden,  
voor iemand de kerstman verzon.

Kerst is een feest van geven,  
om anderen en aan elkaar.  
Maar het Grootste Cadeau ooit,  
is geboren in dat jaar.

Rond het jaar nul,  
verscheen er een ster in de nacht.  
Een ster heel helder schijnend,  
hield boven Bethlehem de wacht.

Wijze mannen uit het Oosten,  
zijn achter die ster aangegaan.  
Alle planeten rond de aarde,  
kondigden al maanden precies aan,

Dat er een Koning zou komen.  
Een Man vol glorie en pracht.  
Maar dat Hij zou komen als een baby,  
wie had dat nou toch verwacht.

Is het niet ontzettend geweldig,  
dat Jezus als een baby heel erg klein.  
Kwam naar deze aarde,  
zodat wij ooit bij God kunnen zijn.

Dus kunnen we niet even stoppen,  
met in alle drukte mee te gaan.  
Laten we toch heel even,  
bij dit Wonder stil gaan staan.

Zullen we even stilstaan,  
laat de wereld maar doorschreeuwen.  
Want ik ben zo erg dankbaar,  
voor Gods liefde al die eeuwen.

Laten we God loven,  
voor dat Hij naar de aarde kwam.  
Een baby in een herdersstal,  
smetteloos als een lam.

Het is heus geen toeval,  
geboren bij de schapen in die nacht.  
Elk detail heeft een betekenis,  
want God heeft het bedacht.

Laten we God danken,  
voor wat Hij ons heeft gegeven.  
Een wonder dat met kerst begon,  
zodat onze ziel kan blijven leven.