

### Mijn hoofd is geheven.

Soms vraag ik me af hoe het daar zal zijn,  
vast heel mooi en vast heel fijn.  
In deze wereld wilde ik nog zo veel gaan doen.  
Reizen over de wereld, mijn eerste zoen.

Ik wilde nog gaan studeren, iemand vinden om van te houden.  
Ik droomde over trouwen en de kinderen die we krijgen zouden.  
Al deze dingen voelden als verloren,  
tot in mijn hart een verlangen werd geboren.

Ik richtte mijn gezicht naar de hemel, naar de lucht  
en voelde zo'n vrede in mijn hart als een zucht.  
alle dingen die ik wilde, vielen weg als het waar  
en maakten plaats voor gedachten en verlangens naar daar.

Daar waar Jezus is, Jezus mijn Vriend,  
Die voor mij is gestorven ook al heb ik het niet verdiend.  
Ik fantaseer over de natuur, hoe het eruit zal zien.  
Hebben ze daar ook mango? Ik denk het misschien.

Ik fantaseer over alles wat ik ga beleven  
en wil ook o zo graag Jezus een knuffel geven.  
Ik kan vast heel hard rennen, dan ren ik naar Hem toe.  
Ik heb geen spierpijn meer en word ook niet meer moe.

Ook wil ik leren dansen, ik zal dansen voor mijn Heer.  
Schaamte dat het er dom uit zou zien, heb ik dan niet meer.  
En de muziek, o de muziek wil ik zo graag horen.  
Gouden stemmen die zingen, een lust voor je oren.

En de bloemen en wolken en de lucht altijd licht,  
er zijn allemaal kleuren, een prachtig aangezicht.  
Ik verlang zo naar de dag, dat Jezus ons komt halen,  
dan zal ik het weten en zal ik altijd stralen.

Maar het mooiste weet ik, is wanneer ik Hem zal zien,  
mijn Heere, mijn God, Jezus, Wie ik dien.